

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ

**ΑΠΟΚΡΕΩΝ**

& ΤΗΣ

**25ης ΜΑΡΤΙΟΥ**

ΣΤΟ

**ΒΟΥΚΟΥΡ**

**ΕΣΤΙ**

**4&5 ΗΜΕΡΕΣ**

**ΑΝΑΧ. 7,8,21 &**

**22/3**



**ΑΠΟ**

**169€**

**Βουκουρέστι**

Οδική εκδρομή στο Βουκουρέστι για την  
περίοδο Απόκριες και 25η Μαρτίου 2019

Οδική εκδρομή στο Βουκουρέστι: Γύρος πόλεως - Μπραϊν - Σινάϊα - Πύργος  
Δράκουλα - Σόφια

Η οδική εκδρομή στο Βουκουρέστι αποτελεί μια σπάνια εμπειρία για τους λάτρεις των Βαλκανικών χωρών. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν το παλάτι της Βουλής, την αψίδα του θριάμβου, το μέγαρο μουσικής, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο και τα ανάκτορα της Βασιλικής οικογένειας. Ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα της εκδρομής είναι ο πύργος του Δράκουλα, ο οποίος βρίσκεται στο Μπραν.

Η πόλη που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει!

Τα περίφημα μνημεία, το ιστορικό κέντρο, τα ενδιαφέροντα μουσεία, τα πολυτελή ξενοδοχεία, τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια σίγουρα θα σας συνεπάρουν, προσφέροντας μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία!

## **Δώρο περιήγηση στο Παλάτι της Βουλής & στο Παλάτι της Άνοιξης, όπου διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου**

### **1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)**

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

### **2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ**

Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της Άνοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισιού, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

### **3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ)**

Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοθτικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες. Διαν/ση.

### **4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (350 χλμ)**

Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τη Σόφια. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στο κέντρο της πόλης που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα

αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι.

#### **5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)**

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, όπου θα δούμε τη το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα σύνορα φθάνουμε στην πόλη μας.

**Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.  
Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς.**